

“ ‘Daktilo Kuşağı’, işgal ettiği koltukları, ‘Klavye Kuşağı’na teslim etmek istemiyor. O nedenle de devlette kuşak çatışması yaşanıyor.”¹

söz konusu Devlet: Türkiye Cumhuriyeti

tarih: 1980 Darbesi öncesinden, 28 Şubat 1997 Darbesi ve sonrasına ulaşan zaman aralığı

mahal: Genel Kurmay Başkanlığı

OLAY:

geçmiş TSK’nın “Laikliği kurtarma” kodlu “anlamsız / maksatlı gayretleri”..
geçmiş TSK’nın, KURUM kimliği içinde önce “MUHTEDİR’in AKLI’nda” bölünüp,
sonra da gücü elinde tutan parçanın diğer parçayı “imha operasyonu”..

Tek sözcükle anlaması ve anlatılması mümkün olmayan devasa saçmalık..

Bu aralar anlı-şanlı TSK adına.. bunca saçmalığın neden yaşandığını ve/veya yaşatıldığını anlamaya çalışıyorum..

Ama anlamak pek mümkün görünmüyor..

Evet.. Yahudi Ajansı ve bağlı kurumları Siyonizm sevdasıyla bunu isteyebilirler..

Tüm dünyaya yayılan Mason Tarikatı’na kayıtlı yerli masonlara da MAKÛL gelebilir..

Ama ..

Hz. Muhammet Mustafa’dan emanet, Peygamber Ocağı olan Asker Ocağı’nın..

hele de bu TOPRAK’da

“Peygamber Ocağı”nın, Müşrik Topluluğu’na dönüştürülebilmesi mümkün müdür.

Bu akledilmeye değer bir şey midir.. anlamaya çalışıyorum..

Yani kesintisiz okumaktayım..

İşte bu zaman aralığına ilişkin belge hükmünde yığılmış literatürü çalışırken rastladığım bir tanımlama: “Daktilo Kuşağı” ile “Klavye Kuşağı”.

Dipnotta verilen bilgi kümesi içinde ve belli bir bakış açısını ifadelendirmek üzere yapılan “kuşak tanımları”nı,

amaçlanmış olanın dışına çıkarak ele almanın da yararlı olacağını düşünmekteyim..

Özetle zamanımızda..

“Klavye Kuşağı”nda benlik bilinci yok. Bu aşikâr bir şey.. görünüyor..

“Daktilo Kuşağı”nda vardı.. Hâlâ var..

“Klavye Kuşağı” kendini dünya vatandaşı sanıyor..

Ancak.. bu vatandaşlığı verecek bir devlet örgütlenmesi henüz yok..

Düşünülen örgüt kurgusu.. Siyonizm’in ve Siyonist Yahudilerin düşünce güçlerinde saklı;

gizli emperyalist emellerinde/hedeflerinde/planlarında beslenip büyütülmekte..

Ama henüz görünür dünya düzeyinde aşikâr bir TEK DEVLET örgütlenmesi yok..

O nedenle.. Bir toplumun “benlik bilinci”ni yitirmiş olması..

ülkesine mümkün her türlü derdin de davet edilebilir olması anlamına gelecektir..

¹ İNAN, Y., *Astsubay’dan MİT’e Müsteşar Olmaz!* Şubat 10, 2012 ASDER-Adaleti Savunanlar Derneği, <https://adaletisavunanlar.wordpress.com/page/7/?eb5fbc0> erişim: 08.08.2023

Bilinmesi gereken önemli “şey”lerin..

Uluslararası ticaret örgütlenmesinin,
Uluslararası finans örgütlenmesinin,
Uluslararası siyaset örgütlenmesinin,
Uluslararası savunma örgütlenmesinin,
Uluslararası eğitim – medya örgütlenmesinin
zayıf sınır çizgilerinden dışarıya sızan ne varsa..
ancak o kadarı görünebiliyor.

Bilgi ve becerinize kalmış.. Biline..

Malûm bizler.. Müslüman Türkler olarak.. bu Dünya'nın Düzeni'nden sorumluyuz..
Ne had'le..

İslâm'ın yani.. Allah'ın buyruğu nedeniyle..

Dünyanın bilinen tarihi boyunca..
bu görevi MÜSLÜMAN TÜRKLER'den daha iyi başarabilen bir insan topluluğu
GÖRÜLMÜŞ MÜDÜR..