

**Mustafa Kemâl ATATÜRK Kimdir
ve Bizler “ATATÜRKÇÜLÜK”ten Ne Anlamaktayız..**

Şenel ERGİN

Böyle bir yazının ilk cümlesi ne söylemeli ve söyleyeceğini nasıl söylemeli..
diye epey düşündüğümü.. düşündü iseniz.. yanıldınız..
Hiç düşünmedim..
Çünkü ilk cümlelerin ne olacağını düşünen bir Müslüman – Türk,
ülküdaşı – yoldaşı ve memleketlisi olan Atatürk’ü hiç tanımamış demektir..
Onu yazmaya cesaret edebilmesinden hiç söz etmiyorum..

Peki ne düşündüm..
Bu yazıyı yazayım mı.. yazmayayım mı diye düşündüm.
Hem de çok çok düşündüm..
Yıllarca düşündüm..

Peki.. bu güzelim Ülke’de beni böyle yıllarca düşündüren şey neydi..
Emperyalist – Siyonist Sermayenin ülkede aktif, tek mil her nevi şirketleri ve tarikatları
üzerinden bizi en sevdiğimiz, en kıymetli olanımız ile “avlamaya” çalışmaları,
bize bizim olanı örnek gösterme cür’eti içinde O’nunla “yemleme”ye kalkışmalarıydı..

Elbette bizden gibi görünen istilacı emperyalist- siyonist akıl,
aklımızı daha zahmetsizce sisleyebilir,
gerçek olan ile sanal olanı ayırt edemeyecek hale getirebilirdi..

İşte bu durumdan, farklı varlık alanlarında ve birden fazla örneğini görerek emin olmalıydım..

Sıradan genelde iyi niyetli lisans eğitimlilerin kurdukları “hoşça / boşça vakit geçirmek”
amaçlı whatsapp gruplarında bile, bir kaç ehil kişi üzerinden,
sinsice ısrarlı (belli aralıklarla tekrarlayarak, bilinçli bilinç dışına kaydırmalarla)
yürütülen “yemleme” yöntemlerini gördüğümde ..
artık yazmalıyım - yazabilirim diye düşünmeye de başladım.

Muhtemel her türlü şerden de, Allah’a sığınıyorum..

**“ATATÜRKÇÜLÜK” yapay ideolojisi içinde olanlar, genelde Atatürk’ü
gerçekleştirdiği devrimler üzerinden anlatmaya başlarlar ki,
bu Atatürk’ü sondan başa doğru anlatmaya başlamak demektir.**

**Böylece FAİL’i değil, FİİL’i anlatmak düzeyinde kalırlar,
ESAS / ASLÎ olan yerine TALÎ olanla zamanı geçirirler,
ve de Mustafa Kemâl ATATÜRK’ü dillerinden düşürmeden.. hiç anlatmamış olurlar.**

Bu neye benzer bilir misiniz;
Prof. Dr. Bilim Unvanlı birinin kürsüye çıkarak 30 dakika konuşması,
belâgatlı cümlelerle zamanı tüketmesi..
ama **BİLİM** (kavramı) adına geçerli olabilecek hiçbir şey söylememesine / söyleyememesine
benzer.

Bilim unvanları taşıırken, **orijinal bilimsel bilgi** üretmiyor olmanın – düşülen sefaletin dip noktasıdır bu durum.

Bu omuzu yıldızlı mason meslektaşlarımız da dillerinden bilim ve bilimsellik sözcüklerini düşürmezler.

Kendilerinden uzak olsa da, görünüşte bilimin hizmetindedirler..

Elbette.. kendilerine belletildiği uslûp ve çerçevede..

Ben Ülküdaş'ıma – Yoldaş'ıma, Gazi M. Kemâl Paşa'ma böyle bakmam.

Atatürk'ün doğrudan kendisine bakarım, ne yaptığına ya da ne başardığına değil.. Atatürk'ün doğrudan kendisini anlayabilirsem, yaptığı şeyi neden yaptığını daha iyi kavrayabileceğimden, gerçekleştirebildiklerini de daha iyi değerlendirebilirim.

Yani Fail'den hareketle fiili önce bir bütün olarak kavrayabilir.. sonra da ayrıntıları daha iyi değerlendirebilirim..

Böylece Fail'in hiçbir fiili dikkat dışında bırakılmamış olacağından, tanıma işi de doğru yapılmış olur.

Kapsayıcı – bütünsel bir bakışla görebildiğim Mustafa Kemâl ATATÜRK, aldığı eğitim nedeniyle fiilî ve nazarî askeri stratejik savunmada uzmanlaşmış, düşünebilen, kavrayabilen, yapabilen, gerektiğinde gerektiği gibi eylemli olabilen sabır ve direnç sahibi güçlü bir erkişidir.

Tek cümlede, İZAN SAHİBİ uzman bir kişidir.

Ancak uzmanlığı.. fiilî ve nazarî askeri stratejik savunma alanı'dır.

Fıtrattan gelen böyle bir güce sahip bir kişiyi, bir de inançla herhangi bir soruna, tehlikeye yüzünü çevirmişse.. çözümüne iman etmişse..

ona engel olabilmek, uzaklaştırabilmek mümkün olamaz.

İşte bu inancın adı.. VATAN SEVGİSİDİR.

Bu sevginin iman düzeyine evrilmiş kıvamına izan sahibi bir erkişi sahipse..

o kişinin karşısında durulamaz.

Varlığın izan yeteneğine bu kerte eklemlenmiş olma durumunu anlayabilmek bile epey düşünce gücü ister..

Tefekkür gücüne muhtaçtır.

Bu yorumu neye borçluyum: şuna..

İstanbul'un işgali meselesini dünya ve gönül gözü ile yeterince seyrettikten sonra, deniz üzerinde konumlanmış işgal gücüne bakarken kendi kendine

“geldikleri gibi, giderler” demesine..

Günler süren düşünceleri sonucunda kendine verdiği söze..

“Geldikleri gibi, giderler.”

Nasıl'ını seslendirmek yok, gevezelik yok.

Ortada görünür henüz hiçbir şey yok..

Sadece **emin olduğu sonucun** beyânı var.

“Geldikleri gibi, giderler.”

İşte bu ne yapabileceğine ve neye ulaşacağına iman düzeyinde inanan güçlü bir kişidir; bu Mustafa Kemâl ATATÜRK'tür.

Daha sonra çıkılan yol..
gidilen küçük çerçeveli şehirler..
yaşadıkları toprağın sahibi ve yerlisi olan eylemli gerçek kişiler..
Onlarla geçirilen zaman..
örgütlenme çalışmaları..
Bütün bunları, ilgili araştırmaları okuyarak öğrenebiliriz.

**Bu süreçte başka bir nitel özellik, güneş gibi ışımaya ve ısıtmaya başlar.
Mustafa Kemâl ATATÜRK UZLAŞMAZ.**

“Geldikleri gibi..” gideceklerdir; gitmeleri herhangi bir önkoşula bağlanamaz.

**Ordusuna hedef gösterirken “ya İstilâl ya Ölüm” der.
ve kendi inancı da budur.
Üçüncü bir alternatifi yoktur ve kimseye de göstermez ve dinlemez..
Korkmayandan korkulur..
Zamanında korkmasını bilemeyenler..
Yaptıklarının bedelini canlarıyla öderken bildiler..**

**Bunu kendisi deneyimleyerek öğrenmiştir.
Çanakkale Boğazının savunmasını hatırlayalım..
Topyekûn ölüme kıl payı kalmışken..
Ölümlü yüzyüze geldiği vakit kazanılan zaferi hatırlayalım..**

**İşte bütün bu deneyimlerin sonucunda.. gençlere döner ve
“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”
der,
Topluma döner..
“Öğün, çalış ve güven” der.
Ve lütfen kelimelerin sıralanışına dikkat edelim..
Ve “ne mutlu Türküm diyene” sonucuna ulaşır.**

**Atatürk'e bağlıyız, O'nun izindeyiz, demek ..
Emperyalizm'e karşı olmak demektir.
Anti-Emperyalist olmak demektir.
Siyonist – Emperyalizm'e karşı olmak demektir.
Antisiyonist-emperyalist olmak demektir.
Zamanı geldiğinde, tarikat hükmündeki Mason Locaları'nı da kapatmıştır.
Unutmayalım..
Ama.. Siyonist Yahudisever yerli masonların temizlenmesi mümkün olamamıştır.
F. Gülen'in dinbazları gibi, yerli masonlar da lâzım olduklarında kullanılmak üzere
“dondurulabilirler”.. - Şimdilerde “kripto” mu deniyor.**

Bu Siyonist Yahudi tarikatlarının yönetme tekniğidir..

Kullanmadığını, ama ümitvâr olduğunu ölüm sessizliğine gömer, sonra “uyandırır”.

Sonuç olarak ülküdaşım-yoldaşım ve M. Kemâl Atatürk’ümün kendisini tanımlayan iki nitel – özgül karakteristik özelliği vardır.

**Söz konusu VATAN olduğunda.. M. Kemâl ATATÜRK,
alanında uzman İzan Sahibi ve Uzlaşmaz
bir TÜRK ATASI’dır.**

**Bunlar tartışılmaz değerlerdir.. tartışamayız.
Zaten kimse de tartışmıyor..**

**Ama.. Emperyalist – Siyonist Akıl dile de almıyor.. Söz konusu da etmiyor.
*ATATÜRK’ü kendi ulaşamaz biricikliğine gömdü..
Sadece fillerini diline doladı, herkesi uyutma peşinde..***

**Ve Ülkemiz sınırları içinde bu mel’un plan yerli masonlar üzerinden “Atatürkçülük”
yapay ideolojisi bağlamında yürütülüyor..**

**Ve M. Kemâl Atatürk’ün bizzat kendisi herhangi bir ideolojik duruşun yapay öznesi
durumuna düşürülmeyi kesinkes istemediğini net olarak vasiyet etmişken..**

**Hız. Muhammed Mustafa’nın, Allah’ın yeryüzüne indirdiği son Peygamberi’nin
ağızından Hadis uydurabilen münafık insan nefsi,
ki bizzat Peygamberimiz kendileri için cehennem ateşi dilemiştir,
Türk’ün Atası’na benzer bir ihanet örneğini reva göremez mi..**

**Bunu bizzat yapan ya da aşkla yürütülmesine vesile olan her münafık kişi için kalben
Allah’ın Adaleti’ni diliyorum.**

Söz konusu vatanın geleceği olursa.. bu “dua”yı yersiz görmeyeceğinizi umarım.

Fiilleri’ne gelince..

Hangi taşın altını kaldırsak, rahatlıkla görebileceğimiz şeylerdir bunlar..

“Atatürk Devrimleri” olarak adlandırılan “Atatürk İlke ve İnkılapları”dır.

**Yapay “Atatürkçülük İdeolojisi”ni ayakta tutmaya memur edilmiş yerli ve yabancı
tarafkarlar, bu “devrimleri” ezberden okuyabilirler..**

Yani bu fiiller

**toptancı bir bakış açısı içinde o kadar yaygın, kapsayıcı
ve Atatürk’ün kendi zatî niteliklerini bile örtücü bir biçimle
ele alınır ve işlenirler.**

Son zamanlarda buna bir de yurt dışında hazırlanan tantanalı video gösterileri eklendi.

Ay geçmiyor ki Emperyalist – Siyonist Akılın temsilcisi ülkelerden, o ülkelerin

ünlülerinin de kullanıldığı, bizim en kıymetlimizi en değerlimizi öven..

ama yanlış öven parlak bir video gelmesin..

Örneğin hiçbir ithal övgü video'sunda

“Atatürk imkânsızlık ve yokluk içinde bir avuç vatanseverle can pahasına vatan toprağını savundu, Türkiye’yi yok etme gayesinde birleşen dünyanın siyonist ve emperyalist savaş gücüne rağmen Ülkesini kurtardı.” mealli tek cümle duyamıyorum.

Siz saygı değer kişiler, “Yapay Atatürkçülük İdeolojisi’nin” peşinde olan kültürlü zevat, siz duydunuz mu..

Ve çok gariptir ki, üniversitelerde konumlanmış “Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüleri” olan bitene – oynanan oyunlara uzaktan soğuk bakar.

Aralarında elbette baktığında görmesini bilen ehil hocalar vardır..

ancak çoğunluğun yaptığı genelde “Atatürk Güzellemesi” üst başlığı kapsamında kalır.

İşte “Yapay Atatürkçülük İdeolojisi”nin peşinden dili dışarda kan ter içinde koşmakla..

Türk’ün Atası M. Kemâl Atatürk’e saygı ile bağlanmak ve izinde kalmak arasındaki fark budur..

M. Kemâl ATATÜRK’ün Türkiye için öngördüğü ve şimdilerde ödünç akla “biat etme” şiddetinde “doğru” olduğu varsayılan: “çağdaş”- yaşamın fiili / reel değeri; O’nun zafî özelliklerinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği gerçeğini idrak edebilmeye de bağımlı kalacaktır.

“Devrimlerin” hangi özgün koşullarda gerçekleştirildiğini gözardı ederek varılacak her sonuç, doğru olmaktan da zorunlu olarak uzaklaşacaktır.

Biraz da.. emperyalist – Siyonist Yahudi Tarikati üyeleri Prof. Dr. meslektaşlarımın dillerinden düşürmedikleri “Bilim” ve “bilimsellik” sözcüklerini kullanarak konuşalım.

Kurtuluş Savaşı’nı izleyen yıllarda M. Kemâl Atatürk’ün eylemli olduğu alan, insanlararası etkileşimi ve iletişimi izlediği, yönlendirdiği, gerektiğine hükmettiği durumlara müdahale ederek değiştirdiği – dönüştürdüğü **sosyal alandır.**

Sosyal alan’da bilgi üretmeye yetkili kurum ise genelde TOPLUM BİLİMLERİ’dir; **yani Ekonomi’dir, Sosyoloji’dir, Sosyal-Psikoloji’dir, Psikoloji’dir.**

Ve yapılması öngörülenin, verilen kararların yaptırımlarıyla birlikte meşruiyetini sağlamak adına **Hukuk Felsefesi ve Uygulamalı Hukuk Alanı’dır.**

AYRICA.. geçmişle, yaşanan gün arasındaki bağlantıyı kurarak, yaşanan günün isabetle anlaşılmasını olanaklı kılan:

Kültürel Antropoloji’dir, Tarihtir, Kültürel Arkeoloji’dir..

Ve tümünden daha önemli olan TEOLOJİ / İLÂHİYAT’dır.

Çünkü asal olan / kültürü oluşturan kurumların başında konumlanan DİN Kurumu'dur.

Ve “tek gerçek yol gösterici BİLİM” hükmüne göre de.. yukarıda yazılan satırlar gözardı edilemez.

Ve Toplum Bilimleri M. Kemâl ATATÜRK'ün uzmanlık alanı değildir. Elbette kendisi pek çok konuda doğru olanı yapmak istemiş ve yapabilmiştir de.

Benim ülküdaşım, yoldaşım, M. Kemâl Atatürk'üm okuyan bir kişidir; savaş yıllarında bile cephede okuyor oluşu bilgi olarak verilmektedir. Özellikle felsefe de okur..

Ancak okuduğu kitaplar çoğunlukla Batı'dan gelen fikirleri aktarır ve muhtemelen arkada konumlanan emperyalist-siyonist üstaklın yönetiminde ve yerele içkin değerleri sisleme – örtme becerine sahip bir üslûpla da yazılmış metinlerdir.

Ayrıca savaş sonrası.. zafer durumunda bile ülke çok zayıf bir konumda duruyor olacaktır, kendisinin etrafında düşüncelerini rahatlıkla paylaşabileceği, fikirlerini sorabileceği kimseler yoktur, muhtemelen yönetimin oluşturulması sırasında görev alacağından emin bekleyen zevata pek güvenemiyor da olabilir¹; çünkü Çanakkale savaşı'ndan bu yana cephede olan genç ve okumuş imanlı nesil Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, dünya yaşamı için kaybedilmiştir.

Atatürk ülkenin durumunu ve bu durum içindeki kendi konumunu elbette çok çok iyi takdir edecek bir kişiydi.

Ve diyorum ki.. doğruluğundan emin olarak yaptıkları kadar.. ehven-i şer olarak yaptığı.. kendisini yapmak zorunda hissettiği, epey şey de olmuş olabilir.

Ve bu ülkede yaşayan her kişi de “ilke ve inkılap” tanımıyla sunulan “devrimler” üzerinde, elbette kendi uzmanlık alanları bağlamında kalarak, düşünme ve görüş bildirme hakkına TEORİK olarak sahiptir.

Bu da saygı duyulması gereken bir haktır.

Hele hele cahil cühelâ, hangi akla râm olduklarının ayırında bile olmayan “ideolojik – Atatürkçüler”e bu konuda karşı - söz söyleme hakkı hiç düşmez.

Çünkü.. yerli masonlar ve bilumum “kültürlü” zevat, Batı'nın ağzının içinde.. Batı ise Modern – Postmodern Bilim'i ve uluslararası siyaseti ile emperyalist – siyonist ekonominin avucu içinde.. Yani emperyalist Siyonist aklın kurduğu tarikatlar sürekli her işin başında..

¹ “Türkiye Cumhuriyetini Kuran MASONLAR” anahtar cümlesi ile internet ortamında, olanaklı ise bir kaç dilde, yapılacak bir tarama gereken eksik bilgiyi ziyadesiyle sağlayacaktır. ş.e.

Türkiye'ye karşı başka çare kalmadığı için, 40 yılı aşan bir zaman aralığında F. Gülen'i güderek, kendilerine bağlamaları ve güdümlü eylemleri üzerinden sonuca ulaşma denemelerinin altında yatan gerçek de budur..

Dünyada aktif güç dengelerinde, AB ve ABD'nin rolü, vitrinde göstermelik olarak tutulur.

Arkadaki temel güç, Hz. Musa'dan günümüze dünya egemenliği için örgütlü olarak savaşan Siyonist Yahudilerin elindedir.

Bundan rahatsız olan ülkelerde ise, açık edilen bilgilere dayanarak, konunun can damarı üzerinde dikkatle durulduğunu, fikir üretilmeye çalışıldığını görmekteyiz.

Aktif Savaş Alanı Küresel Ekonomidir ve bu ekonominin hâlihazırda dünya üzerinde kurduğu egemenliğin gücüdür.

Bunun kırılması gerektiğini görüyorlar ve üzerinde çalışıyorlar.

Bilerek ya da cehalet içinde neye alet edildiğini kavramadan, Ukrayna'ya baş olan Gösteri Dünyası Öznesi'nin başlattığı savaş üzerinden.. "tehlike canlı, dikkat" işaretini doğru değerlendiren Rusya – Çin ve Türkiye (ve umarım ve dilerim İran da nerede ve nasıl duracağına doğru karar verir), doğru hamlelere ve görünüşte eski çalışmalarına dönerek, ekonomi bağlamında bu defa sürekliliği olabilen işletme ve iletişim sistemleri kurabilirler. Ekonomide "Dünya Gündemi"ni oluşturabilirler.

Dünya ekonomisi (para sistemi) üzerinde belirleyici olan ALTIN Hâkimiyetinin ve DOLAR'ın altın sistemini temsil gücü üzerinde durulması gerekiyor.

Peki.. bu başarılabilir mi..

Bu genel ifadesi içinde başarılabilirse.. ancak.. isimleri yukarıda yazılan ülkelerin işbirliği içinde başarılabilirliğini bekleyebiliyorum;

gayrısına aklım yetmez..

Yukarıda adı geçen ülkelerin tamamının halkı, tarihin derinliğinden günümüze gelen birbiriyle kıyaslanması zor genetik zenginliğin sahibidir.

Kültür Havzalarına has kültür tarihi içinde yükselmiş akıl ve edep ve ahlâka sahiptirler. Devlet ve örgütlenme gelenekleri fiili ve olgusal gerçeklik arzeder.

Her birinin arkasında imparatorluk mirası ve maddi – manevi kazanımları vardır.

ABD ve AB örgütlenmeleri içinde benzerleri pek ve yeterli düzeyde bulunmaz.

Kısaca bu adı verilen dört ülkenin karşısında sadece, Hz. Musa'dan günümüze dünya üzerinde yaygın olarak örgütlenmiş ve varlık alanlarının genelinde büyük bir güce ulaşmış olarak, **Siyonizm** durur.

İdeolojinin etkinlik Gücü de, temsilcilerinin tarihsel süreçte farklı ülkelerde yerleşik nüfus içinde onlardan biri imiş gibi yaşamış olmağından,

her kültür havzasını ve karakteristik özelliklerini, halkını iyi tanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

***Ancak.. güç her daim Hakk'ındır; hakk'tan yanadır.
Çünkü Hakk haklıdır.***

Böyle olmasa, emperyalist güçlerin 10 yıllarca özenle hazırladıkları işgal planlarını, bütün bunlardan bihaber kendi halinde yaşayan halk, uyarı üzerine "vaktidir" inancı içinde evlerinden çıkarak, ve de imanla güçlendirilmiş vatan sevgilerine dayanarak, işlevsiz kılabilir miydi.

Omuzları çokyıldızlı mason evlerinde muhtemelen yurt dışına tatil bavulları hazırlanırken..

vatan toprağı, bayrak ve ezan için, canlar caddelere serildi.

15 Temmuz 2016 gecesi unutulamaz..

Gerekirse.. benzer geceleri benzer yoğunlukta adı verilen bu dört ülkenin dördü de yaşayabilir..

Bu açıdan Emperyalist-Siyonist Dünya Yahudileri için nihaî zafer yoktur.

Sonuç olarak..

bugün TÜRKİYE..

Devlet Geleneği / Edebî ve Ahlâkıyla ve Askeri Gücüyle

Rusya – Ukrayna Aktüel çatışma Bölgesi içinde kurabildiği DENGE'yi bölge dışından birini içeriye almadan sağlayabiliyorsa.. sağlayabilmişse..

Tüm Yönetim Erki'nin temsilcilerinin ve Ordusu'nun tutum ve davranışlarının yani, daha açık bir anlatımla..

Türk'ün Atası'nın "Yurtta sulh, Cihan'da Sulh" şerhinin izinde yürüyor olmasının sonucudur..

ki bu şerhi Atatürk, uzmanı olduğu alanda savaş fenomenine bizzat kendisi koymuştur.

Normal koşullarda Yönetim Erk'ine yapılan her türlü eleştiriyi meşru ve değerli bulduğumu ve

yapılan eleştirilerin de özenle okunması gerektiğini salih amel seviyesinde değerlendirdiğimi

ancak.. yaşanan olağan dışı ve olağanüstü durumlarda..

olan bitenin ve gösterilen performansın da yukarıda verildiği gibi değerlendirilmesi gerektiğini

düşünme ve görme yetisine sahip nazarlara sunmak isterim.

Atatürk'ü ve eylemlerini zati özellikleri üzerinden değerlendirebiliriz ancak..

Çünkü O'nun, Dünya Ülkelerinin “gördüğü” ve dile getirildiği üzere var olan / öne sürülen (sözde çağdaş dünya değerleriyle örtüştüğü varsayılan)

“karizması” imajdan kaynaklanmıyor..

M. Kemâl Atatürk'ün muhatabını etkileyen karizmasının kaynağı varlığına ilişkin (ontolojik) hakikattir ve bu hakikatten de beslenmektedir.

Asker M. Kemâl, Ülkenin Kültür Dünyasını tanır, Mehmetciği'ni bilir, Asker Ocağı'nın bir PEYGAMBER OCAĞI olduğu gerçeğinden öte gerçek tanımaz.

Bundan ötürü kendisi için, “**ya istiklâl ya ölüm**” seçeneğinden başka bir seçenek yoktur.

Ve kendisi için doğru olan, her Müslüman – Türk için de doğrudur.

Peygamber Ocağı olduğunu unutan bir Gnl. Kur. Bşk.'lığı, bünyesinde paralı askerlerle iş tutan alelâde bir kuruma dönüşüverir; Ülkede Kurum'a saygı, Mehmetciğe sevgi tükenir..

Sizce M. Kemâl Atatürk'ün izinden giden Asker Paşalar bu gerçeği bilmezler mi..

Göremiyor olabilirler mi..

Ayrıca nihaî anlamda;

vatan toprağını korumak ve İslâm ile aradaki engelleri kaldırmak bağlamında..
ister siyonist-emperyalist tarikatların muhtelif yerli hücrelerine bağımlı “kültürlü zevat”tan biri

ister günlük nafakasını alın teri ile kazanmaya çabalayan ve VEFA gereği Mustafa Kemâl Atatürk'ün izinde yaşayan sıradan biri olalım..

fark etmez..

“Maziyi istikbale bağlayan halka olamadıktan sonra ne olunursa olunsun, kıymeti yok”² tur.

² Barbarosoğlu Fatma, Mesleğimiz hem ayağımızdaki pranga hem de sırtımızdaki kanat,

- 21 Ağu 2007,

<https://www.yenisafak.com/yazarlar/fatma-barbarosoglu/meslegimiz-hem-ayagimizdaki-pranga-hem-de-sirtimizdaki-kanat-6545>, erişim:16.04.2022

Günümüz gençliği ile Cumhuriyet gençliğini meslek seçimi düşünceleri bağlamında irdeleyerek karşılaştıran bu yazı, burada verilen alıntı ile sonlandırılmıştır. Yazının bütünüün okunmasını öneriyorum. ş.e.