

## **“Kadınlar kadınların doğal düşmanıdır”**

### **Şenel ERGİN**

Neden..

Çünkü insanı beşer düzeyinde öncelikle “nefsi eşittir canı” yönlendirir; “nefse eşittir cana” varlık düzeyinde yüklenen temel yönlendirici nitelik de..

**“her koşulda hayatta kalma”** dürtüsüdür.

Kadın sadece kendi canını değil..

canından üreteceği canları da korumakla varlık düzeyinde (Ontolojik Düzeyde) görevlendirilmiştir.

Beşer düzeyindeki varlık hayatta kalabilmek için beslenmek zorundadır.

Kadın için öncelikle.. ilk **“aslı beslenme kapısı da nikâh cüzdanı garantisizle evlilik kurumu”**dur. (Bu saptama pek tabii ki, tarihsel bakış açısıyla..)

Özetle hayatta kalmak için beslenmek ne kadar şartsa,

en uygun **“evlilik / beslenme kapısına ulaşmak”** için de kadının kadına düşmanlığı o kadar **“doğal”** olacaktır..

Çünkü, kadının kendi canından ayırdığı canların da görece en iyi koşullarda beslenmeleri gerekmektedir; kadının gözü bunu görür..

Derseniz ki.. bu bilgi tarihseldir.. yani aşılıp bir bilgidir.

Günümüzde geçerli değildir.

Günümüzde kadın kamu alanında çalışarak

yani Bilimsel Sosyalizm’in o pek güzel kavramlarıyla anlattığı gibi..

sadece evinde kullanım değeri olan mal ve hizmet üretmez..

üstüne değişim değeri olan mal ve hizmet üreterek de kendi geçimlik parasını kendi

kazanabilen kadın sayısı,

**“evlilikten beslenen”** kadın sayısını, pek yakında geçmek üzeredir.

Doğrudur.. haklı olabilirsiniz..

Böyle durumlarda da devreye “yedekte tutulan öteki güçlü nedenler” girebilir..

Örneğin cinsellik..

**Evlilik bağlamında cinsellik,**

karı-kocanın elinde.. fiili / aktüel nitelik değerinden bağımsız olarak,

**“doyum olanağı” alanıdır.**

Hem de evlilik kurumu, uygun psikik nitelikteki kadınlara cinsellik alanında

**“kamufraj olanağı”** sunar; hareket serbestliği sağlar..

Derseniz ki.. bu sav da genelleştirici olamaz..

Doğrudur.. Haklı da olabilirsiniz..

Ancak.. Kendi geçimliliğini sağladığı halde, bu dünyada kişisel / özel ve kamu alanlarında yalnız yaşayamayacağını, dış dünyaya “kadın kimliği”nde güç yetiremeyeceğini düşünen, kadın varlığının duyumsadığı ACZ duygusu / öğrenilmiş - içselleştirilmiş yetersizlik duygusu hiçbir koşulda yadsınamayacak kadar güçlü bir neden oluşturmaktadır.

**İŞTE BU** vasıflarıyla **KADINLAR..** kadının doğal düşmanıdır..

Derseniz ki.. “akıl cevheri” kullanılmadığı için bu durumlar yaşanır..  
Doğrudur.. Haklı da olabilirsiniz..

Ancak.. çok sayıda olmasa da..

**Taşındıkları Prof. Dr. unvanlarıyla Üni. çevresinde,**  
**“kocalarından fiziki şiddet gören, küçümsemenin, silik – yok kadınlarla”** karşılaştığımda  
duyumsadığım fizikî acıyı..

sizlere nasıl anlatabileceğimi de bilemem..

Onlarla aynı üniversitede çalışmayı da ve üniversite bağlamında eşit koşullarda yaşamayı da  
ve sorunlara ortak çözümler bulmak için birlikte çalışmak zorunda kalmayı da  
ruhumun nasıl reddettiğini anlatabilir miyim..

onu da bilemem..

Çünkü bilirim ki.. Prof. Dr. unvanlı bir erkek meslektaşım.. Üni. deki zorunlu karşılaşmalar  
bağlamında ..

bana da evde karısına yönelttiği içselleştirilmiş tutum ve davranışın / bakışın dışında..  
varlıksal başka bir duruş gösteremez.

Buna ne gücü ne de varlıksal değerleri yetecektir..

Ve tür Prof. Dr. 'larla **“kamu meslektaşlığı”**nı sürdürebilmek çok zordur.

Ve.. taşınan Prof. Dr. Bilim Unvanları.. erkeklerde olduğu gibi.. **kadınlar için de..**

akıl rahat kullanıldığının açık kanıtı..

ya da kamu alanları tanışıklığını ayan beyan gösteren bir değer değil midir..

Ve Allah'ın yarattığı her âlemde, eşref-i mahlûk olarak yarattığı her can aynı değeri taşımaz  
mı..

Yani konu.. ilk karşılaştığımızda küçümseyebileceğimiz bir konu gibi ele alınamıyor..

Devam edeceğiz..

Kasım 2022